



# Guatemala

## La Ruta Maya

Koloniale steden, een zeer afwisselend landschap van bergen, vulkanen, strand en jungle, maar bovenal de invloeden van de Mayacultuur. De oude tempelcomplexen van het eens zo machtige volk en de traditionele kleding die veel Mayavrouwen nog altijd dragen. Dit zijn de ingrediënten van een onvergetelijke reis naar Guatemala en Yucatán, Mexico.

In 2002 reisde ik drie maanden lang door deze schitterende landen. Ik verbleef enkele weken in het koloniale stadje Antigua, vlakbij de hoofdstad van Guatemala. De sfeer in Antigua is heel genuedelijk en vriendelijk. Het middelpunt van het stadje is Parque



Central, een plein waar het heerlijk verloeven is in de schaduw. Vrouwen, getooid in hun traditionele kleding, lopen er met hun marktwaar rond, terwijl de kinderen rondom de fontein spelen. Vanuit bijna iedere straat in Antigua zie je Volcán Agua, een inac-



tieve vulkaan even buiten het stadje. De vulkaan is te beklimmen, evenals een drietal andere vulkanen in de buurt van Antigua die nog wel actief zijn.

Ten noorden van Antigua ligt Lago de Atitlan, een groot kratermeer omringd door kleine dorpjes en vulkanen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor wandelingen en boottochten, maar ook paardrijden en duiken behoren tot de mogelijkheden.

Niet ver van Lago de Atitlan ligt Chichicastenango. Iedere dondonderdagochtend en zondagochtend is hier één van de grootste markten van het land waar veel kooplieden uit de wijde omtrek hun koopwaar komen aanbieden. Veel marktvrouwen zijn van Maya-afkomst en dragen nog steeds hun bontgekleurde traditionele kleding. Bij de trappen van de kerk staan de bloemenstallen die voor vrolijk gekleurde tafereelen zorgen.

Het tempelcomplex van de Mayacultuur in Guatemala is Tikal, gelegen in de jungle in het noorden van het land. Wandelend over de paden tussen de ruïnes van deze oude stad hoor je de geluiden van de jungle. Brulapen en spinaapjes slingeren door de bomen. Vogels, waar

onder de bontgekleurde toekan, zingen er lustig op los. Vanaf de top van enkele tempels kijk je uit over de jungle, die als een groene deken om je heen ligt. Een onvergetelijk moment!

Een groot contrast met de rest van het land waar de Maya-cultuur nog altijd een belangrijke plaats inneemt, is de Caribische kust. In dit gebied leven de Garifuna, afstammelingen uit Afrika die door de Spaanse kolonisten naar deze streek werden gebracht om als slaven te werken. De jungle loopt bijna door tot aan de zee. Een strandwandeling brengt je naar Los Sietes Altares, een zevental watervallen in de jungle waar je heerlijk kunt zwemmen.

Na twee maanden in Guatemala te hebben rondgereisd, ging ik via Belize naar het schiereiland Yucatán in Mexico. Hoewel van de Mayacultuur in het dagelijkse leven in Mexico veel minder te merken is dan in Guatemala, vind je hier wel de meeste tempelcomplexen. Betroemd zijn Chichén Itzá en Palenque, die allebei een andere bouwstijl hebben. In Palenque worden nog steeds tempels, gebouwen en grafombes ontdekt onder



de groene vegetatie van de jungle.

In Chiapas, een provincie van Mexico die grenst aan Guatemala, ligt de stad San Cristóbal de las Casas. Deze stad ligt in de bergen, op een hoogte van circa 2100 meter. Hier is de invloed van de Mayacultuur weer goed merkbaar. Vanuit San Cristóbal stad zijn mooie dagtochten te maken naar diverse dorpjes in de omgeving, eventueel ook te paard.

Naast de eeuwenoude tempelcomplexen en de koloniale steden heeft Yucatán nog meer te bieden. De badplaats Playa del Carmen is bij uitstek geschikt om een bijzondere rondreis door Guatemala en Mexico te verlenen. Bijkomen van alle indrukken van de reis in een mooi resort aan de hagewitte zandstranden en blauwe zee, alvorens terug te vliegen naar Nederland.

### Tips en Adviezen

- bezoek de tempelcomplexen met een gids en in de ochtend, het is dan nog relatief rustig en koel
- voor wie geen Spans spreekt is een taalgidsje aan te raden, veel Guatemalteken spreken niet of nauwelijks Engels.
- neem de tijd voor een reis door deze landen. Er is zoveel te zien. De afstanden zijn niet heel groot, maar de wegen niet altijd goed, waardoor er lange reisdagen tussen kunnen zitten.

**Uw reiskennis,  
Charital Evers**

Breda



MONVOYAGE®

REISBUROUW

BERGEN OP ZOOM

Stationsstraat 6

+31 164 284 800

BREDA

Brabantplein 18a

+31 76 5245 333

ETTEN-LEUR

Bisschopmolenstraat 61

+31 76 5044 466

ROOSENDAAL

Markt 5

+31 165 535 666



bergenopzoom@monvoyage.nl

breda@monvoyage.nl

ettenleur@monvoyage.nl

roosendaal@monvoyage.nl